
Forord

”Ved lejlighed!” Sådan råber en tennisspiller når han uforvarende kommer til at slå bolden ind på en anden bane hvor der også spilles. I en gentleman sport som tennis går det ikke an at råbe et eller andet primitivt a la ”Hov, gider I lige smide bolden herover!”. De andre spillere som man ved en beklagelig fejl er kommet til at forstyrre, skal naturligvis ikke tvinges til at afbryde spillet, men først sende bolden tilbage når der opstår en passende pause, en lejlighed.

Der er nu opstået en naturlig lejlighed til at hylde tennisspilleren, lingvisten og sprognævnnsformanden Niels Davidsen-Nielsen. Tennisallegorien skal nu ikke tages alt for bogstaveligt, for Niels slår ikke mange skæverter, hverken på eller uden for banen. Der opstår heller ikke nogen pause i spillet blot fordi Niels nu fylder halvfjerds. Kollegaerne på Sprognævnet kan se frem til endnu et par år under Niels’ meget kyndige og elskværdige ledelse.

Niels’ karriere i Sprognævnet begyndte da han i 1991 blev beskikket som personligt medlem. Niels har som bekendt ikke dansk som fag, men det var netop behovet for en engelskkyndig sprogmand i nævnets arbejdsudvalg der gjorde at han blev foreslået og valgt. I 1992 havde Sprognævnet sprogpolitik som tema for sit årsmøde. Et af oplæggene på mødet handlede om ”Domæner og domænetab i dansk”, og Niels udtrykte her ifølge referatet undren over oplægsholderens skildring af dansk som et døende sprog. Han har siden da været stærkt engageret i den del af nævnets arbejde der har med såkaldt statuspleje at gøre, dvs. bestræbelserne for at undgå at et sprog mister domæner til et andet

sprog, men i stedet opretholder sin status som et komplet og samfundsbærende sprog. Ingen kan i dag være i tvivl om at hvis dansk mister vigtige domæner, sker det ikke med Niels' gode vilje!

I 2000 blev Niels næstformand for nævnet, og i 2003 overtog han formandsposten efter Erik Hansen, der havde ledet nævnet siden 1985. Erik Hansen var særdeles aktiv i medierne, og denne linje har Niels fulgt. Hvor Erik i offentligheden ikke mindst er kendt for sin nådesløse kamp i majonæsekrigen 1985 ff., er Niels nok især kendt for sin store indsats i kommakrigen 2001 ff. og for sin markante rolle i Sprognævnets sprogpoltiske arbejde.

Niels har også markeret sig som forkæmper for en retskrivning uden alt for mange dobbeltformer. Vi er sikre på at han også fremover vil gøre sine synspunkter på dette område gældende. Det får han rig lejlighed til som medlem af den følgegruppe der skal holde redaktørerne af den kommende udgave af Retskrivningsordbogen i ørerne.

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med vores engagerede formand!

København, september 2007

Pia Jarvad og Jørgen Schack